

De Dialoog schept ruimte voor eigenheid



De Dialoog

Sinds 2001 maakt De Dialoog homoseksualiteit bespreekbaar in etnische en religieuze kring. Namens het Humanistisch Verbond komt Sharon Polak op voor ieders recht op eigenheid: 'Tolerantie is bijna een vies woord geworden, maar het is pas goed als iedereen én zichzelf kan zijn én actief openstaat voor de ander.'

De kracht van De Dialoog is haar eenvoud: mensen kennis laten maken met elkaar – iemand die openlijk homo of lesbisch is met iemand voor wie religie richtinggevend is – zodat je de mens gaat zien, en niet een categorie. Sharon organiseerde voor het Humanistisch Verbond vooral dialogen binnen diverse allochtone gemeenschappen. Projectpartners COC en Malaica organiseerden daarnaast ook dialogen voor autochtone religieuze groepen, jongeren, et cetera.

Hoe zie jij de humanistische stem in De Dialoog?

Humanisme gaat voor mij om verantwoordelijkheid nemen voor jezelf én anderen. Dat maakt humanisten heel geschikt om dialogen te initiëren. De methodiek past bij het humanistisch gedachtegoed en ook zie ik een rol in het bij elkaar brengen van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders met groepen waar acceptatie van homoseksualiteit laag is. Je moet daarbij vooral denken aan orthodox-religieuze, niet-westerse, laagopgeleide migranten die religieus zijn, en niet te vergeten jongeren. Jongeren hebben in groten getale moeite met homoseksualiteit. Hoe kan het toch dat aan de ene kant Nederland koploper is in Europa wat betreft acceptatie van homoseksualiteit, maar dat een derde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zegt dat een homoseksuele leerling op school niet uit de kast zou kunnen komen? Een van de knelpunten zit volgens het Sociaal Cultureel Planbureau vooral bij openlijk beleden homoseksualiteit: wat vinden mensen er bijvoorbeeld van als twee mannen elkaar op straat zoenen in vergelijking met een heteropaar dat dit doet?

Opvallend is dat men acceptatie van homoseksualiteit vaak ziet als lakmoesproef voor 'nieuwe Nederlanders'. Niet om te ontkennen dat er werk aan de winkel is, maar in de dialogen die ik mee maakte bleek het veel genuanceerder en dat was voor de aanwezige lesbiennes en homo's ook belangrijk om mee te maken. Het is bijvoorbeeld in seculier Nederland onbegrijpelijk dat iemand zijn godsbeleving zo belangrijk vindt dat hij zich niet vrij voelt om een homoseksueel kind te accepteren zoals die is.

Verandert er echt iets door dialogen te doen?

Uit evaluatieonderzoek komt naar voren dat meer dan de helft van de deelnemers aangeeft positiever te staan tegenover homoseksualiteit na afloop van een dialoogbijeenkomst. Maar het werkt niet voor iedereen. Ik heb niet de illusie dat het werkt bij criminele jongeren of bijvoorbeeld religieuze leiders die alleen vanaf een kansel kunnen 'zenden'.

Naast dialogen kunnen ook films heel goed werken om homoseksualiteit bespreekbaar te maken. *Help! een homo in de klas* wordt veel aangevraagd door mensen die in het onderwijs werken. *Geloof in Liefde* heeft prachtige interviews, onder meer met de homoseksuele Orhan die heel ontroerend vertelt over zijn moeder die hem liet vallen en over zijn strijd om een weg te vinden in zijn gemeenschap én zijn geaardheid.

Wat doet het HV in 2012 aan acceptatie van homoseksualiteit?

De directe inzet van het Humanistisch Verbond bij De Dialoog loopt af, maar anderen nemen het over. De dialoogmethode is bijzonder succesrijk als gelijkwaardige manier om in gesprek te gaan en elkaar te ontmoeten. De vrijblijvendheid voorbij van 'wij respecteren elkaar' naar ook durven te benoemen waar het schuurt en wringt tussen verschillende levensvisies. Wat betekent dat schuren concreet voor samenleven in een wijk, of omgang met elkaar in een verzorgingshuis? Ik hoop dat de dialoog ook zijn vruchten zal blijven afwerpen in het project voor roze ouderen en een lopend project in veertig koplopersgemeenten. Het HV organiseert naar verwachting in het voorjaar nog een training voor humanistisch raadsleden.

Kortom: wordt vervolgd!

Nathalie van Loon

.....

De Dialoog, een gezamenlijk initiatief van het Humanistisch Verbond, COC Nederland en Stichting Malaica, maakt homoseksualiteit bespreekbaar in religieuze en etnische kring. De Dialoog is sinds 2001 gegroeid van het organiseren van bijeenkomsten voor diverse groepen, naar het organiseren van bijeenkomsten met deze groepen, naar het laten organiseren van bijeenkomsten door deze groepen. Er zijn – voor elke setting – veel materialen beschikbaar zoals een online gereedschapskist, films en handleidingen, een methodiekboekje, en een pool van getrainde dialoogbegeleiders. Zie de site van De Dialoog: www.dedialoog.nu/gereedschapskist.

.....